

Evergemse actualiteiten 1955:

Evergem op het reuzenconvent te Wetteren

De Evergemse reuzen zijn aanwezig op het reuzenconvent dat gehouden wordt op 27 maart 1955 te Wetteren. Het programma vermeldt ze als volgt : Bacchus en Isabella met hun karakteristieke koppen van het feestcomité Hoeksken-Evergem, samen met hun kinderen David en Katherina en «de boorling». De groep behaalt er de 3de prijs in de reeks van de mooiste reuzengroep. Dit bezoek aan Wetteren is van invloedrijke betekenis geweest in de verdere uitbouw en toekomst van de reuzengroep.

Paasjaarmarkt

Evergem is wijd en zijd bekend om zijn jaarmarkt die telkenjare op Pasen plaats heeft. De boeren halen daarbij hun beste vee van stal.

Groot muziektfestival

Op 17 april komen talrijke fanfares naar de St. Christoffelparochie afgezakt. Onder andere Waarschoot, Ertvelde, Sleidinge en natuurlijk St. Cecilia van Evergem zelf zijn van de partij.

Eerste gezellig samenzijn ouden van dagen

August Debbaut nam het initiatief om voor de 60plussers een tweedaagse koffietafel met tombola en ontspanning te organiseren, wat later met hulp van de bonden een traditie werd.

Wippelgem promoveert

Het is feest want V.V.Wippelgem Sport viert zijn overgang naar tweede. Ze hebben zich namelijk kampioen gespeeld. Supporters en personaliteiten nemen deel aan de huldiging van de kampioenenploeg.

V.T.B. bal

Op 25 juni wordt er ten dans gespeeld. Half Evergem komt afgezakt naar dit traditioneel feest in de hovingen van het kasteel Ter Weiden.

St. Christoffelwijding

St. Christoffel, patroonheilige van de weggebruikers, lokt tel-kenjare een massa gelovigen naar het centrum van Evergem. Auto's, fietsen, bussen, motoren, vrachtwagens, kortom alles wat op wielen rijdt, schuift eind juli aan voor de zegen.

Belzele promoveert

Het is een boerenjaar voor het Evergemse voetbal, want ook Eendracht Belzele heeft de hoofdvogel te pakken. Met hun over-winning tegen Balgerhoeke (4-0) verzekeren ze zich van de kam-pioenstitel in tweede provinciale A. Met Wippelgem worden ze ten gemeentenhuiuze ontvangen.

Vlaamse kermis

Nog zo een typisch volksfeest dat teruggaat tot het traditionele volksvermaak. En in Belzele kennen ze er wat van. Naast ver-schillende kraampjes en attracties zijn er activiteiten als boog-schieten, alles gepaard gaande met veel muziek en bier.