

Evergemse actualiteiten 1959:

kap van de vrijheidsboom

De glorie-tijd van de in 1830 ge-plante vrijheids-boom is voorbij. Voor hem is ook het leven uit. Hij wordt dan ook in maart definitief geveld - tot twee keer toe ;o) - en verwijderd.

FC Evergem Center naar 1e provinciale

Het is feest in het Lindeken want FC Evergem viert zijn over-gang naar eerste. Ze hebben zich namelijk kampioen gespeeld. Supporters en personaliteiten nemen deel aan de huldiging van de kampioenenploeg.

ruitertornooi op het Hulleken

De boerenjeugd organiseert een tornooi, en de collega's uit omliggende gemeenten komen massaal meedingen naar de verschillende onderscheidingen.

NCMV en bakkersbond jubileren

Beide verenigingen vieren respectievelijk hun 15- en 35-jarig bestaan. Ter dien gelegenheid wordt aan elk een nieuwe vlag overhandigd.

eremis pater Jan Bekaert

Evergem kent heel wat roepingen. Dit keer is het pater Jan uit de Kapellestraat die zijn eerst Heilige mis zal opdragen.

Oogst te Evergem (1955)

Nu zullen we een kijkje nemen bij onze landbouwers tijdens de geurige bedrijvigheid van de hooi- en de graanoogst. We bezoeken ook de hoeve van de heer De Wispelaere. Tenslotte gaan we eens nader gaan zien hoe de aardappeloogst georganiseerd wordt.

Deze film is zonder twijfel een der beste uit de collectie. Hij toont hoe de landbouwactiviteiten na de oorlog steeds verder gemechaniseerd worden tot de industrie die ze half de jaren '50 al aan het worden is.