

Evergemse actualiteiten 1958:

palmzondag en paasjaarmarkt

Het is niet alleen lente in de natuur, ook in de kerk is er het feest van de wedergeboorte. Met palmzondag gaat de grote stoet uit. Acht dagen later is het Pasen. Evergem is wijd en zijd bekend om zijn jaarmarkt die dan plaats heeft. De boeren halen daarbij hun beste vee van stal.

meistemming

Een rondrit door Evergem waarbij we een voorsmaakje van de zomer krijgen. De natuur is in volle bloei, wat ons prachtige beelden oplevert van God's eigen boomgaarden.

parlementsverkiezingen

1 juni 1958 zijn er parlementsverkiezingen. Affiches schreeuwen om het bolleke van deze of gene rood te maken. Iedereen rept zich ter gemeenteschool alwaar de kieslokalen gevestigd zijn.

naar expo 58 met de trein

We zijn in het jaar van de expo. Wie zou er niet naartoe gaan? Ook de harmonie vergadert aan het station om de trein te nemen naar Brussel, waar ze op de wereldtentoonstelling een concert zullen uitvoeren.

vinkenzetting

We zijn terug op het dorp alwaar een wedstrijd voor vinken plaatsheeft. De muiten staan op geijkte afstand van elkaar opgesteld; de liefhebbers kwijten zich ernstig van hun taak.

nieuw gemeentehuis

Op 14 september wordt het huis Ter Burcht in dienst genomen als nieuw gemeentehuis. Dit gaat gepaard met het nodige proto-col en een volksfeest in de tuinen.

brommerkoers

Ter gelegenheid van Christoffelkermis heeft er ieder jaar een koers plaats voor bromfietzers. De start wordt gegeven op het dorp aan café Sportwereld.

Evergemse actualiteiten 1955:

op bezoek bij de Evergemse bloemisten

We nemen u mee voor een rondleiding langs Evergems trots. We zijn achtereenvolgens bij Alfons Bultinck, de weduwe Firmin Vereecke, de familie Callant, De Smet, Pierre Bekaert, de familie Willems, Theylaert en Leon Van Schooten.

gebuurtefeesten en reclamenstoet wijk Hoeksken

In september zijn er zoals steeds deze grote feesten die vier dagen duren. Natuurlijk ontbreken de reuzen en de harmonie St. Cecilia niet. Alle winkeliers hebben meegewerkt om de grote reclamenstoet mogelijk te maken. Zij worden dan ook uit dankbaarheid eens gefilmd...

huldiging August Debbaut

Tijdens de kermis wordt aan Gust hulde gebracht met zijn 25 jaar voorzitterschap. "Iedereen schaaft zich rond zijn deur om hem geluk te wensen en hem te bedanken voor het schone werk dat hij doet. Er zijn geen handen genoeg om de geschenken in ontvangst te nemen en daar wordt gedronken op de gezondheid van de voorzitter, opdat hij nog lange jaren zijn taak zal mogen voortzetten en zijn gezondheid ten dienste stellen van gans de gemeente en ja, van gans de gemeente..."