

## **Evergemse actualiteiten 1956:**

### **Zichten van dorp en kerk**

We beginnen de voorstelling met beelden van gemeentehuis, kerk, plein en St.-Christoffelput.

### **Op bezoek bij onze boeren**

We bezoeken de merkwaardige hofstede van landbouwer Grootaert, waarvan de architectuur dateert uit de jaren 1600. Ook worden onder andere de kinderen Hebbrecht, Maurice Goethals (Hoeksken), Hamerlynck (Schransken), Maurice Mussche en Henri Hebbrecht aangedaan, en we zijn getuige van de laatste rit (2 juni) van de buurtspoortram die jarenlang de verbinding met Gent en Bassevelde verzekerde.

### **BJB ruitertornooi**

Ondanks het slecht weer is er veel opkomst op dit tornooi, dat voor het eerst in Evergem ingericht wordt. Na het defilé staan nog op het programma: stoelrijden, de "kurkentrekker", voltige en levende brug.

### **Tweedaags samenzijn ouden van dagen**

August Debbaut nam het initiatief om voor de 60-plussers een tweedaagse koffietafel met tombola en ontspanning te organiseren; met hulp van de bonden een traditie in wording.

### **Herdenking Leo Bruggeman**

120 jaar geleden werd Leo Bruggeman, de pionier van de Christelijke vakbeweging, geboren. Er wordt ter dien gelegenheid een massale betoging op touw gezet.

## **V.T.B. -bal**

Op 24 en 25 juni wordt er ten dans gespeeld. Half Evergem komt afgezakt naar dit traditioneel feest in de hovingen van het kasteel Ter Weiden.

## **Inhuldiging pastoor-deken Collage**

Het ganse dorp is opgetuigd en iedereen loopt uit voor de komst van de nieuwe herder. In statiekoets begroet hij de menigte op weg door het dorp. Eerste doel is de eretribune aan het H.Hart, waar iedere vereniging voorbij paradeert...

## **St. Christoffelwijding**

St. Christoffel, patroonheilige van de weggebruikers, lokt telkenjare een massa gelovigen naar het centrum van Evergem. Auto's, fietsen, bussen, motoren, vrachtwagens, kortom alles wat op wielen rijdt, schuift eind juli aan voor de zegen.

## **Eremis pater Martien**

Cyriel Bruggeman draagt als Pater Martien zijn eerste mis op in zijn parochiekerk. Alle Evergemse verenigingen nemen actief deel aan deze mooie en plechtige ceremonie.

## **Ziekendag**

Van 's morgens vroeg zijn vele vrijwilligers in de weer om 120 zieken uit Evergem en vele naburige parochies ter kerke te brengen; sommigen ondersteund door hulpvaardige handen of in hulpwagens, velen op draagberries. De mensen vergeten hun eigen kommer en zorg bij het zien van het leed van anderen...

## **Geburtefeesten Hoeksken**

In september zijn er zoals steeds deze grote feesten die vier dagen duren. Natuurlijk ontbreken de harmonie St. Cecilia en de reuzen niet, die hun twintigste optocht houden.