

# JAARFILM 2015 (2)

## **Sleins Archief in de klas**

Sedert een vijftal jaar wordt de website over Sleidinge en zijn historie voorgesteld in de twee lagere scholen. Aan de hand van een powerpointpresentatie krijgen de leerlingen een rondleiding in het archief.

## **De kleuren van de schepping**

Zangkoor St. Cecilia brengt samen met een saxkwintet in onze kerk een mix van religieuze- en wereldliederen, naast instrumentale nummers.

## **Domein Laagland: de Sleinse wijngaard**

Je moet al van ver buiten de grenzen van onze parochie komen om niet te weten dat een nieuwe VZW druk doende is met de productie van echte Sleinse wijn. Onder massale belangstelling werd in oktober 2014 het domein voorgesteld, dat omgebouwd wordt tot de eerste Meetjeslandse wijngaard. In 2015 krijgt domein Laagland dan echt vorm...

## **Romaan Ardinois wordt 100**

Op de weide van de familie De Brabander in de Schoonstraat wordt er eind april een tent opgetrokken. Het comité heeft er omwonenden en wielertoeristen uitgenodigd om de honderdste verjaardag te vieren van de gewezen voorzitter van toeristenclub Houtland uit Ertvelde.

## **Kapelletjes van bij ons**

Traditioneel gaat men overal in Vlaanderen bidden bij de maria-kapelletjes. Ook Sleidinge telt er heel wat, elk met hun eigen geschiedenis. Onbekend is echter onbemind; daarom gaan we eens op pad langs onze Sleinse wijkkapellen, in het spoor van de mensen die er komen lezen. De tocht brengt ons naar de Weegse, het Zwaantje, Daasdonk, het Akkerken, de Kaaistraat, het Veldhoek, Hooiwege, het Buisken, en tenslotte naar het vrij recente en modern kapelletje in de nieuwe wijk. Zo zie je maar dat de eeuwenlange traditie van het meilezen ook vandaag nog leeft.

## **Zomerevenement in Ave Maria**

In juli is er nog eens een opendeurevenement in het rusthuis. Bezoekers en bewoners genieten er van een scala aan activiteiten. In de gangen kan men alles ontdekken over dit RVT aan de hand van een wandelzoektocht. De vele informatiestanden geven je het gevoel op een gezellige markt te lopen. En dan is er ook nog de paardentram...

## **De laatste schooldag**

Het zijn niet alleen de bouwvakkers die, eens de ruwbouw voltooid, de mei steken. Ook de Sleinse jeugd komt sinds 1837 op de laatste schooldag met een mooi versierde tak naar buiten.

## **Toen werd het stil in de Wittemoer**

125 jaar geleden start August Lippens met het ophalen van room bij boeren in de buurt: het begin van zuivelhandel St. Joris, Comelco en Campina. In sneltreinvaart beleven we opkomst en teleurgang van dit Sleins icoon.

## **Tentoonstelling bevrijdingsstoet 1945**

Het Sleins Archief komt regelmatig naar buiten met erfgoed-activiteiten. Ze sluit haar werking rond de tweede wereldoorlog af met een tentoonstelling. Sleidinge werd bevrijd op 15 september '44 en vierde dat een jaar later met een bevrijdingsstoet. Hiervan werden heel wat foto's gemaakt, die nu te bekijken zijn op groot formaat. Veel gezichten krijgen eindelijk een naam opgeplakt.

## ***Slenne zijngt (in 't) Sleins***

Leo en Leo presenteren voor de zesde keer dit tweejaarlijks weerkerend fenomeen van volks amusement.

## **11 november in Sanderushuis**

Er is sprake van dat de fanfare dit jaar alweer een stapje verder weg van zijn verleden zou marcheren: voor de laatste keer naar het Sanderushuis, zo klinkt het; het lokaal dat eens voor hen speciaal gebouwd werd. Zou het echt waar zijn? De vriendenkring van oudstrijders en veteranen komt er ook samen.

## **Luc De Vos Gehuldigd**

Op 25 november wordt het overlijden herdacht van zanger, schrijver en Wippelgemnaar Luc De Vos. De plaats - zaal de Molen - is symbolisch gekozen, want hier maakte hij 32 jaar geleden zijn debuut.

## **Tussendoor: de oplossingen van de kwis.**

Wie de meeste van de eerste acht vragen uit deel 1 juist heeft is de winnaar. Bij ex aequo gaat de prijs naar diegene die het dichtstbij de negende (schiftings)vraag komt.

# **Een standbeeld voor een Boegbeeld**

## **Een film van André Caboor**

Wilfried Martens: één van de belangrijkste leiders die dit land ooit gekend heeft. Architect van verschillende staatshervormingen die Vlaanderen tot een volwassen deelstaat maakte. Architect ook van Europa. En zoon van een *keuderboerken* uit de Wittemoer. André Caboor volgde de voorgeschiedenis en de totstandkoming van zijn standbeeld, dat bij onhulling ook meteen gedoopt werd...